

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

VRIJDAG 24 FEBRUARIJ 1871

- vervolg van blad 1871f

De Friesche heeren *Lijcklama à Nijeholt* reserveerden zich dat regt bij den verkoop der vaart in 1767. Het schijnt dat hun belang hun toen duidelijker voor den geest, dat hun liberalisme grooter was dan nu. 3°. Men sla toch de handen in een om de veenschappen tot stand te brengen en regelmatig te doen werken.

Er is thans geene magt meer in den Staat, die de uitvoering der conditiën van 1771 naar regten kan vorderen.

Eene uitvoering in regten door de mede belanghebbenden is nagenoeg onuitvoerlijk, althans in vele gevallen.

Veenschappen, gegrond op de conditiën van 1771, schijnen - zoo ergens - voor de Smilde geëigend en gewenscht om eene magt in 't leven te roepen die de uitvoering der conditiën van 71 kan eischen.

Ze kunnen en moeten tevens bevorderen dat de Zeven Blokken eene dringend noodige waterafleiding krijgen en dat op de Molenwijk water kome.

Die het met de Smilde wel meent, moet tot de veenschappen medewerken.

Ik wensch der honderdjarige vele eeuwen toe van voorspoed en welvaart, maar boven al de kracht en energie, de samenwerking en eensgezindheid om eigen bestaan- en ontwikkelingsmiddelen te verbeteren, te bevorderen; die kracht, die energie maken meer dan bescherming en begunstiging van regeringswege - zooals wij aan de Smilde zelf zagen, - de elementen uit van welvaart!

De welvaart, die eenige gemeente, van aard als de Smilde, die nog vooruit kan gaan, uitoefent op naburige gemeenten is zichtbaar bij de Dedemsvaart, bij het Stadskanaal en nu bij Emmen en wordt in Assen en in de aan de Smilde gelegene gemeenten gevoeld en gewaardeerd.

Moge de nakomeling, die schrijven kan

de Smilde,

1771 Maart 1 - 1971 Maart 1,

nog verrassender resultaten hebben te constateeren dan ik nu reeds kan doen!

Assen, 20 Febr. 1871.

MR. L. OLDENHUIS GRATAMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

MAANDAG 27 FEBRUARIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN

Hartelijk dank brengen we door dezen aan den heer Mr. *L. Oldenhuis Gratama* voor de herinnering, dat het aanstaanden Woensdag 1 Maart 1871 juist eene eeuw geleden is, dat Smilde als 't ware is gesticht.

't Spijt ons intusschen, dat men daaraan niet gedacht of niet geweten schijnt te hebben, of dat men er niet eerder opmerkzaam op gemaakt is. Wij zouden zoo gaarne gezien hebben, dat men die dag hier eens regt feestelijk had herdacht, 't welk misschien niet zal gebeuren, althans we hebben er nog niets van vernomen.

Maar zou men nog niet iets kunnen doen? Als de wil maart goed is, kan men toch veel, ook in betrekkelijk korten tijd, doen.

Wij bevelen deze zaak nog aan ieder, die daartoe kan medewerken, inzonderheid het bestuur der gemeente, aan.

Smilde, 24 Febr. 1871.

Een voorstander van vooruitgang.

Wegens ongesteldheid wordt gevraagd **IEMAND**, die genegen is om **over te nemen het**

Veer met Schip

tusschen *VEENHUIZEN*, *SMILDE* en *MEPPEL*, tegen billijke voorwaarden. Te bevragen bij C.R. DE JONGE te Smilde.